



# Old Timers Club

## DE HISTORIE VAN DE OTC

Wie van hen het initiatief heeft genomen weten we niet maar in 1950 besluiten een aantal Rotterdamse- en Haagse zendamateurs tot de oprichting van een gezelligheidsclub voor oudere zendamateurs. In ons jargon Old -Timers genaamd.

De groep bestond uit de volgende om's: A. Moerman, PAoBK – A.N. Dekker, PAoDA – G.W.J.v.d.Water, PAoHR – J. Stufkens, PAoJK – H.M.E. Linse, PAoUB – G.v. Rhijn, PAoVR – J.S. Kanters, PAoZO en C.M. Zoetmulder, PAoZM.

Op **26 oktober 1950** wordt de club ten huize van PAoUB opgericht.

De oprichtingsakte is een handgeschreven blocnote velletje.

De belangrijkste besluiten zijn:

- ✓ Er komt een club van zendamateurs die 15 jaar of langer een zendvergunning bezitten.
- ✓ De naam van deze club is Old Timers Club.
- ✓ De bedoeling is 1 of 2 maal per jaar een reünie te houden waaraan ook de XYLs en YLs kunnen deelnemen.
- ✓ De contributie bedraagt 1 gulden 50 per jaar.
- ✓ Aan verenigingszaken zal niet worden gedaan.

De 2<sup>e</sup> bijeenkomst is op 6 november ten huize van PAoDA. Deze keer stelt men de tekst vast van de circulaire die aan de zendamateurs, die daar voor in aanmerking komen, wordt toegestuurd. Tevens stelt men PAoZO aan tot clubmanager en PAoJK tot penningmeester. Het verslag eindigt met:

**“De verdere tijd van de avond werd met gezellig praten doorgebracht”.**

De OTC was een feit.

Op 11 november werd de eerder genoemde circulaire rondgestuurd en was het wachten op de eerste aanmeldingen. En die komen: In maart 1951 laat een trotse PAoJK weten dat al 45 PA's zich aangemeld hebben.

**De 1<sup>e</sup> reünie wordt op 3 juni 1951** gehouden in Rotterdam in café restaurant Atlantic House, Westplein 2. Het aantal deelnemers was 41 personen.

Ook weten we dat het erg gezellig was en dat de borrel goed smaakte. Gezelligheid heeft ook zijn prijs want tijdens de reünie werd tevens besloten de contributie te verhogen naar 2 gulden 50 per jaar.

Niet niks hoor zo'n evenement. De Burgemeester van Rotterdam verleent aan de uitbater van Atlantic House vergunning om die zondag van 13.00 tot 18.00 uur "IN STRIKT BESLOTEN KRING" open te zijn. Voor deze vergunning moest nog wel 1,00 Gulden leges betaald worden.



# Old Timers Club

## DE HISTORIE VAN DE OTC

**De 2<sup>e</sup> reünie** werd nog datzelfde jaar gehouden op zondag 30 september. Nu in het restaurant Bolwerk in Haarlem. De opkomst bestond uit 39 personen. Over de graad van gezelligheid is ons niets bekend.

De ouderen onder ons zullen ongetwijfeld de zo bekende Leo v.d. Toolen, PAoNP herinneren. Jarenlang is hij voorzitter van de OTC geweest. Leo was een van de eerste leden van de club maar maakte géén deel uit van het bestuur. Toch had hij een uitgesproken mening over de gang van zaken.

Op 1 oktober 1951 schrijft hij een brief aan PAoZO waarin hij aangeeft hoe het naar zijn mening zou moeten gaan. Op 16 oktober krijgt hij al antwoord van de secretaris, PAoLR. In niet mis te verstane bewoordingen krijgt Leo te horen dat hij zich niet met de interne zaken van de OTC moet bemoeien.

### Een zin uit deze brief:

"Het Bestuur deelt je verder nog mede, geen belang te stellen in enige nadere reglementering der OTC".

Jaren later, tijdens de herstart van de OTC, worden de voorstellen van Leo toch ingevoerd. In 1952 is de OTC al gegroeid naar 77 leden. Daar bleef het toen ook bij want het bestuur stelde zich op het standpunt dat de amateurs die niet bij de eerste gelegenheid hadden gereageerd op de uitnodiging, kennelijk geen belangstelling hadden en derhalve ook **geen tweede kans kregen** om zich aan te melden.

**De 3<sup>e</sup> OTC reünie was op 21 september 1952** in Den Haag in restaurant Den Hout aan de Bezuidenhoutseweg. Blijkens de presentielijst, die bewaard is gebleven, waren er 42 reünisten op dit spektakel afgekomen. Het verslag van de bijeenkomst wemelt van de superlatieven over de gezelligheid, de sfeer, het programma en de alcohol.

Een zinsnede waar we heden ten dage een beetje moeite mee zouden hebben is de volgende: "Nu is, zoals bekend, koffie zonder tabak, als een prins zonder hermelijn. Dit werd niet veronachtzaamd, zodat we bijwijlen dachten de eerste November-mist te zien opkomen. Maar aangezien de PA's van de ene band naar de andere wandelden was er toch voldoende trek om de atmosfeer te klaren".

Behalve gezellig kon een reünie, naar huidige maatstaven, dus ook nog ongezond zijn!

**De 4<sup>e</sup> reünie was op 13 september 1953** in Hotel De Pool aan het Damrak in Amsterdam. De verslaggever van deze reünie had twee A4'tjes nodig om uit te leggen hoe geweldig het allemaal geweest was.



# Old Timers Club

## DE HISTORIE VAN DE OTC

Een stukje uit zijn betoog naar aanleiding van een rondvaart van het OTC gezelschap door de grachten en havens:

"En ook hier reeksen machtige kranen, reuzen-armen, als met onuitroeibare kracht opgestoten uit de chaos van een barbaarse verwoesting, ofwel als trotse stalen kerels, maar bereid voor hun taak, deel van de arbeid in het ontzaglijk dagelijks gebeuren in deze haven, en over dit alles: Zon, blauw en helle wolken - bonken. Fantastisch".

Eindhoven was uitverkoren om de **5<sup>e</sup> OTC reünie** te verzorgen. Deze was op zondag 17 oktober in 1954 in Old Dutch, Markt 8. De deelname bestond uit 23 OM's en 16 XYL'S. Zoals te verwachten was stond deze bijeenkomst helemaal in het licht van nieuwe ontwikkelingen bij Philips.

Onder meer werd er een demonstratie gegeven met het, in die tijd, nieuwe fenomeen; Hi-Fi. Natuurlijk werd ook de gezelligheid niet vergeten. De verslaggever schreef er het volgende over:

"Stuff" (Om. Stufkens, PAoJK), tot tafel praeses verheven, kweet zich van z'n taak op de bekende droge, soms lachsalvo's verwekkende wijze. En de replieken van achter de borden mochten er ook zijn! Kortom: de gezelligheid was volkomen en de gezonde geest uitte zich tenslotte in een spontaan gebaar tegenover oQJ, en terecht, want deze knaap weet, wat er bij de OTC te pas komt".

Het **eerste lustrum** van de OTC werd gehouden op zondag 2 oktober 1955 in, waar het allemaal begon: **café restaurant Atlantic House aan het Westplein in Rotterdam.**

Een verslag is er niet bewaard gebleven maar het zal er ongetwijfeld gezellig geweest zijn. Wel is er een telegram van de bekende radio pionier Jan Corver die vanaf de oprichting van de OTC Erelid van de club is. De inhoud van het telegram luidt:

"Groet aan alle oude vrienden by eerste lustrum = Corver ++"

- De **7<sup>e</sup> reünie is op 23 september 1956** in restaurant Den Hout aan de Bezuidenhoutseweg 11 – 13 in Den Haag. Met 32 deelnemers een redelijke bezetting.
- De **8<sup>e</sup> reünie is op zondag 26 oktober 1958** in hotel De Doorenboom aan de Grote Markt 9 te Bergen op Zoom. Geen verdere gegevens bekend.
- De **9<sup>e</sup> reünie is op zondag 25 oktober 1959** in café-restaurant Brinkman aan de Grote Markt in Haarlem. Geen verdere gegevens bekend.
- De **10<sup>e</sup> reünie is op zondag 27 november 1960** in restaurant Chalet Suisse in Rotterdam.



# Old Timers Club

## DE HISTORIE VAN DE OTC

Maar het gaat niet goed met de OTC. Verschillende bestuurders van het eerste uur hebben hun taken om persoonlijke redenen neergelegd. Het ledental loopt terug en de belangstelling voor de club neemt af.

In november 1961 laat het bestuur weten dat er dat jaar geen reünie georganiseerd zal worden. Dit wordt goedge maakt door in 1962 de reünie in het voorjaar te houden en wel op 29 april in café- restaurant Moderne, Leidseplein 19 in Amsterdam. Ondanks de oproep van het bestuur:

"Voor het welslagen van deze bijeenkomst is Uw aller aanwezigheid ten zeerste gewenst"

komen er slechts 18 reünisten opdagen.

De twee resterende bestuursleden: OM Gorter, PAoIM en OM Diesbergen, PAoJD zien het niet meer zitten en denken er over om de handdoek in de ring te gooien.

In mei 1963 sturen zij een brief naar OM Leo van der Toolen, PAoNP (daar heb je hem weer). Onomwonden vragen zij hem om de OTC nieuw leven in te blazen. Zo niet dan blijft hen geen andere keus dan de OTC te liquideren. Natuurlijk zegt Leo niet meteen ja, hij weet de spanning er in te houden. Hij neemt de zaak in beraad en oriënteert zich bij de grondlegger van de Engelse OTC, de R.A.O.T.A. (Radio Amateur Old Timers' Association).

Vervolgens stelt hij een **nieuw OTC reglement op dat op 1 oktober 1964** aan zittende en adspirant OTC leden wordt toegestuurd.

In 1964 wordt er geen reünie georganiseerd, men heeft het te druk om het lek weer boven water te krijgen. En dat lukt: op 1 maart 1965 heeft men al weer 48 leden genoteerd, voldoende om met veel vertrouwen op zondag 4 april 1965 een reünie "nieuwe stijl" te organiseren. Deze wordt gehouden in Hotel Noord Brabant aan het Vredenburg 3 in Utrecht. Een heel geslaagde reünie met 37 deelnemers.

Het bestuur heeft niet stilgezeten en heeft bij Koninklijke Begeer in Voorschoten 150 stuks OTC Gouden Insignes besteld. Een gewaagde onderneming want er was een bedrag van maar liefst 300 Gulden mee gemoeid. Het ontwerp van dit insigne is steeds hetzelfde gebleven. In de beginperiode van de OTC zijn er een aantal andere ontwerpen geweest en zijn ook op uitnodigingen gebruikt maar ze zijn toch nooit in gebruik genomen.

Ook is er in die periode een OTC vlag geweest, geborduurd door een van de XYL's. Niet duidelijk is waar deze vlag gebleven is.



# Old Timers Club

## DE HISTORIE VAN DE OTC

Leo is een ervaren bestuurder en heeft goede contacten: In januari 1966 stelt het Wetenschappelijk Radiofonds Veder een bedrag van 1000 gulden beschikbaar voor, zoals zij schrijven:

"Zulks enerzijds om uitdrukking te geven aan de sympathie van onze Stichting voor de werkzaamheden van Uw club in Nederland en anderzijds om U in staat te stellen Uw doeleinden wat gemakkelijker te volgen".

De nieuwe aanpak van Leo werkt: In maart 1966 heeft de club al 73 leden! De reünies worden steeds beter bezocht en men moet al snel uitwijken naar ruimere locaties.

Tot 1975 worden de volgende reünies gehouden in Hotel Smits in Utrecht. Van 1976 t/m 1988 in Hof van Holland in Hilversum en vanaf 1989 tot heden in restaurant De Soesterduinen in Soestduinen. Tijdens de reünie op 6 april 1975 wordt met algemene stemmen **OM. Jesse** uit Oegstgeest benoemd tot erelid van de OTC.

Financiële problemen blijven ook de OTC niet bespaard. Tijdens de reünie van 1974 wordt van de leden van vóór 1970 een extra bijdrage van 10 Gulden gevraagd teneinde de clubkas weer op orde te krijgen.

Tot kort voor zijn overlijden in 1990 blijft **Leo van der Toolen, PAoNP** de onbetwiste voorzitter van de OTC Een tot dusver ongeëvenaarde periode van maar liefst 24 jaar.

Het is wel eens voorgekomen dat een OM. zich aanmeldde voor het lidmaatschap en als referentie 2 OTC leden opgaf, zonder dat deze personen hiervan op de hoogte waren. Onze toenmalige secretaris, **Piet van Weerlee, PAoYZ** maakte hier korte metten mee. De betreffende OM. ontving de volgende ijzige mededeling:

Mijnheer,

Hiermede berichten wij u, dat het bestuur van de Old-Timers Club geen termen aanwezig acht u als lid van de OTC toe te laten. Wilt u aan onze penningmeester opgeven op welke girorekening het door u gestorte bedrag ad Fl. 37,50 kan worden teruggestort?

Met vriendelijke groeten,  
Namens het bestuur.

P. van Weerlee, PAoYZ  
secretaris.