



Jan

1946 - 2024

Weg zal je nooit zijn

Kijk je nog mee over mijn schouder
Als ik er straks alleen voor sta
Blijf je nog even in de buurt
Als ik zonder jou verder ga

Want eigenlijk heb ik je nog nodig
En ben ik echt niet klaar
Om te leven in een wereld
Waarin ik hier ben en jij daar

Dus hou mijn hand nog even vast
Als het verdriet mij overspoelt
Want weg zal je nooit zijn
Zolang mijn hart je hier nog voelt

Dankbaar voor alle mooie en fijne herinneringen die hij ons nalaat
geven wij u kennis van het heengaan van mijn lieve man, onze broer,
zwager en oom

Jan van Ooijen

* Deil
25 februari 1946

† Wijk bij Duurstede
9 juni 2024

Nellie

Cora†

Familie Van Ooijen

Familie De Rooij

Neven en nichten

Veel dank aan allen die Jan goede zorg hebben gegeven de afgelopen periode.

De crematie heeft in besloten kring plaatsgevonden.

N. van Ooijen - de Rooij
Karolingersweg 28
3962 AH Wijk bij Duurstede